

RYPLIAND

Kerst/Nieuwjaarsuitgave 2009/2010 jaargang 18 nummer 4



**En nu heel gauw naar
de bonte Kermiss**



Van de Redactie

Laat ik als eindredacteur van de Pypliano beginnen met een puntje van kritiek. We kunnen het maar gehad hebben, zal ik zeggen! Dit blad is er VOOR, maar ook DOOR de leden van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en de bij de Federatie en het Striepersgilde aangesloten verenigingen en kapellen. Nog te vaak moet ik echter achter de vaste schrijvers aanzitten en mensen stimuleren en activeren om een redactionele bijdrage te leveren. Dat zou eigenlijk anders moeten! Zonder jullie kunnen we geen Pypliano uitgeven. Help ons en houd de deadline in de gaten!

Enfin, deze Kerstuitgave staat toch weer boordevol aardige verhalen en leuke foto's. Met dank aan de vaste auteurs en spontane inzendingen. Uiteraard de nodige aandacht voor onze nieuwe heersers van Striepersgat: Prins Dave d'n Urste en Jeugdprins Joep d'n Derde. Zij werden op zaterdag 14 en zondag 15 november op democratische wijze gekozen door de aanwezige 'kiesgerechtigden'. Hun eerste officiële optredens hebben ons geleerd dat we weer twee hoogmogendheden hebben die hun mondje wel kunnen roeren...

Inhoud:

1. Titelpagina
2. Van de Redactie
3. Woordje van de Prins
4. Van de Bestuurstafel
5. Woordje Jan Zwarthoed
6. Woordje van de Jeugdprins
- 7-8. Koptrekkerverkiezing
8. Striepersgatse vlaggen
9. Prinsenverkiezing
- 11.-12.-13. Historie Carnaval Striepersgat
- 14.-15. Carnaval op ijs
17. Open Podium
- 18.-19.-20.-21. Liedjesfestival

Samen met hun Adjudanten Edwin en Teun, hun Raden van Elf, Hof- en Hopmarjannekes en Hofkapellen zijn Dave en Joep er helemaal klaar voor! Na deze rustige 'voorperiode', barst volgende maand het carnavalsgeweld in alle hevigheid los. Variërend van het Brabants kampioenschap tonpraoten en het Open Podium voor de Jeugd, tot Striepersgats on Ice en drie zeer gezellige Vorstenzittingen. Hopelijk kunnen we dan ook velen van jullie begroeten. Immers: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Kijk even in de evenementenkalender wanneer een en ander plaatsvindt.

In deze Pypliano weer veel vertrouwde rubrieken en artikelen. Namens de redactie wens ik iedereen een heel prettige en smaakvolle Kerst en een voorspoedig, gezellig, liefdevol en carnavalesk 2010. We maken er met z'n allen weer iets moois van!

Alaaf!

Willem-Jan Schampers



23. Geslaagde Mosselavond
- 24.-25. Opoe hèt wirris wâ
- 26.-27. De oude doos
27. Gedicht Spiegelglas
29. Paar van het Jaar
- 30.-31. Prinsenzitting
32. Kampioenschap Tonpraten
33. Bedankje c.v. Nie Melke
- 34.-35. Van hurre zegge
36. In Memoriam Ans van den Boom

**Deadline inleveren kopij
Carnavalsnummer 25 januari**



Woordje van de Prins

Beste Striepers en Strieperinnekes

Op zaterdag 14 november werd mijn naam op de Prinsenverkiezing door Vorst Mark uitgesproken als de nieuwe Prins van Striepersgat. Ik had echter toen nog niet het besef de nieuwe Prins te zijn. Pas toen ik tijdens de fantastische en zeer geslaagde Prinsenzitting mijn prinsenmantel, steek en scepter ontving en een volle zaal te woord moest staan, voelde ik me Prins van Striepersgat.

Ik kan jullie verzekeren, dat is een geweldig gevoel. 's Nachts is het de traditie om bij de nieuwe Prins af te sluiten met een hapje en 'nog' een drankje. Vrijwel aansluitend op zondagmorgen komen de oud-Prins en zijn Adjudant alle Prinselijke toebehoren brengen. Diezelfde middag mocht ik Joep d'n Derde bekend maken als de nieuwe Jeugdprins van Striepersgat.

Nu was het wachten op mijn eerste officiële uittreden, 28 november was het eindelijk zover. Het jubileum van Nie Melke stond op het programma en het werd een zeer geslaagde avond, waar ik tevens de nieuwe Koptrekkers van de Vurdeurtrekkers bekend mocht maken (zoals vele waarschijnlijk weten is dit mijn eigen vereniging).

Ik kijk nu al uit naar de uittredens die nog gaan komen en wil er samen met alle Striepers, Strieperinnekes, verenigingen, Stichting, Hofmarjannekes, Hofkapel en natuurlijk mijn eigen Raad van Elf een geweldige carnaval van gaan maken!



Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de leuke attenties. Tot weken na de benoeming wordt je bedolven onder de bloemen, felicitaties en kaarten. Zelfs van mensen waar je het niet van verwacht.

En zo zie je maar weer...

Ge wit nie wa ge mist, as ge mee carnaval nie fist. Alaaf!

Prins Dave d'n Urste





Van de



Bestuurstafel

Na een leuke verkiezingsmiddag is Dave Bouwmans tot de 57^{ste} Prins van Striepersgat gekozen. Adjudant werd Edwin van Gorp. Vervolgens werd op een bijzonder geslaagde Prinsenzitting de nieuwe Prins bekend gemaakt. De commissie Bals & Zittingen had de ingezette lijn van vorig jaar doorgezet. Een opzet die zeker weer voor herhaling vatbaar is. Er was dan ook weer sprake van een ouderwetse, gezellige en een publiekpakkende avond!

Na een relatief rustige december maand, vanwege in verhoudingsgewijs weinig carnavalsactiviteiten, zal het pas echt begin volgens jaar losbarsten!

Naast een carnavalsmaand, is de decembermaand ook een maand van bezinning en het uiten van goede voornemens. Eén voornemen zou kunnen zijn om met wat meer respect met elkaar om te gaan en ieder in zijn eigen waarde te laten. Het zou de onderlinge verhoudingen er een stuk aangenamer op maken!

Iedereen levert zijn bijdrage aan het leven op zijn eigen wijze. Daarom geef ik voor de Kerstdagen, als gedachteoverweging, de volgende uitspraak van de antiek Griekse filosoof Epicurus mee:

'Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen,

maar in het hebben van weinig behoeften'

Rest mij u nog een goede kersttijd en een carnavalesk, gezond en mooi 2010 toe te wensen!

*Arie van der Toorn,
President Federatie*



Evenementenkalender 2010

JANUARI

zaterdag	02	Striepersgat on Ice
vrijdag	08	43e Tonproatersconcoure CV ADA / Lavrijssen
zaterdag	09	43e Tonproatersconcoure CV ADA / Lavrijssen
zondag	10	43e Tonproatersconcoure CV ADA / Lavrijssen
zaterdag	16	Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der Prinsen in Lugano.
zondag	17	Striepersgats Open Podium (Jeugd)
zondag	24	Club 111-dag Old Dutch
zaterdag	23	Uitreiking Strieper
zaterdag	23	1e Vorstenzitting
vrijdag	29	2e Vorstenzitting
zaterdag	30	3e Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding
zondag	31	31e Blaaskapellenfestival CV De Brassers





Striepers en Strieperinnekes

Dave d'n Urste, de nieuwe Prins van Striepersgat 2009-2010! Op zaterdag 14 november hebben 42 personen, onder wie dertien afgevaardigden van evenzoveel verenigingen de nieuwe Prins gekozen. Dit gebeurde in Stadscafé De Senaat, in een zeer gemoedelijke ambiance met twee kandidaten, die elkaar met woord en theater bestreden. Dat zij elkaar niet veel toegaven, bleek duidelijk uit de stemming.

Die avond werd de nieuwe Prins aan het publiek voorgesteld in een supergezellige en amusante zitting. Alle lof voor de commissie Bals & Zittingen en de acteurs, die met minimale middelen maximaal rendement hebben behaald. Met vertrouwen kijk ik vooruit naar de Vorstenzittingen!

Dan wil ik nog even terugkomen op mijn vorig stukje in de Pypiano. Hierbij zou door mij de indruk zijn gewekt, dat ADA en het Heremenieke van

Nix bezig zouden zijn onrust te kweken. Na een verhelderend gesprek tussen het DB en beide partijen, blijkt hiervan absoluut geen sprake. Graag wil ik hier dan ook mijn welgemeend excuus aan beide verenigingen aanbieden.

Met zijn allen, de SCS en de verenigingen, hebben we namelijk hetzelfde doel en dat is de Striepersgatse carnaval!

Ik wens jullie allen prettige feestdagen en een geweldig carnavalsseizoen!

*Jan Zwarthoed,
President SCS*



FEBRUARI

woensdag	03	Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
vrijdag	05	Receptie Prins van Mulkgat
zaterdag	06	Striepersgatse bruiloft
zaterdag	06	Concert Carnavalesk Cultuurcentrum de Hofnar
zondag	07	Receptie Prins van Brouwersgat
zondag	07	Jeugddisco in Jeugdresidentie Old Dutch
maandag	08	Boerenbal Feesterij Lugano

CARNAVAL

zaterdag	13	februari 2010
zondag	14	februari 2010
maandag	15	februari 2010
dinsdag	16	februari 2010





Woordje van de Jeugdprins



Beste Striepers en Strieperinnekes,

Ik ben Joep Mikkers , 12 jaar en sinds 15 november 2009 de 50^{ste} Jeugdprins van Striepersgat: Joep d'n Derde. Ik heb gehoord dat jullie het leuk vinden om te horen hoe ik gekozen werd. Eind september zat er een mailtje van Dennis (Jacobs, voorzitter Jeugdcommissie) in de mailbox, met de vraag of we nog lid wilden blijven van de jeugdraad en zo ja of je je dan kandidaat wilt stellen als Jeugdprins.

Nou, dat had ik vorig jaar al over zitten twifelen en dit jaar besloot ik ervoor te gaan. Ik had vorig jaar eens goed bekeken hoe Teun dit deed en dat leek

me wel wat. In oktober kwamen Dennis en Ruud bij ons thuis langs om te kijken of je het zeker wilde en of mijn ouders het wel zagen zitten. Gelukkig wel, maar ons pap en ons mam zijn dan ook van die echte carnavalsvierders!

Toen was het nog enkele weken afwachten tot de verkiezing van 15 november. Nadat mijn tegenkandidaat en ik strookjes moesten trekken, was ik degene die de eerste presentatie moest doen. Nadat ik me had omgekleed, was ik toch wel een klein beetje zenuwachtig. Eerst vertelde ik over mijn hobby's hockey en drummen en dat ik altijd graag iets in mijn handen heb, zoals een stick of drumstokken en dat ik nu wel eens de scepter in mijn handen zou willen hebben.

Ook vertelde ik dat ik al vanaf mijn geboorte lid ben van ADA. Daarna vertelde ik nog over mijn carnavalsfamilie:

- over mijn opa die in de eerste Raad van Elf van Striepersgat heeft gezeten;
- mijn andere opa, die al meer dan 25 jaar lid is van ADA;
- ons pap die de voorzitter is van ADA en van het tonpraotersconcorso;
- over ons mam, die vroeger dansmarietje was in Koffiegat;
- over mijn broer Tom die eerst zeven jaar in de jeugdraad zat en ook vorst is geweest, en nu alweer vijf jaar bij de jeugdkapel speelt;
- mijn zus Anouk die eerst bij de jeugdkapel was en nu bij de Hofmarjannekes;
- al mijn neven en nichten, die bij de jeugdkapel zijn of zijn geweest.

Ja, zoals je ziet kom ik uit een echt carnavalsnest. En de hele familie is lid van ADA.



Na mijn presentatie en de presentatie van de tegenkandidaat was het heel spannend wie het zou worden. Nadat iedereen had gestemd en de stemmen geteld waren, kwam Prins Dave d'n Urste vertellen wie het geworden was. Hij wachtte even met het antwoord en liet toen de foto zien van het stemstrookje. En ja, dat was mijn foto!

Ik was helemaal verrast dat ik het was geworden, want ik hield er rekening mee dat ik het ook niet kon worden. Toen mocht ik mijn Adjutant bekend maken en dat was de Jeugdprins van volgend jaar Teun. Teun en ik kregen onze cape en steek en toen kwamen onze ouders en de jeugdraad, Hopmarjannekes en Jeugdkapel ons feliciteren. Daarna moesten we nog stemmen voor de Vorst. Dit werd Loek Jacobs en de president is Marcel Tils.



Dat was het einde van een spannende middag in Old Dutch. Ik weet zeker dat we het komend jaar een keigoeie carnaval gaan meemaken, met mijn adjutant Teun, Vorst Loek en President Marcel en ik zal jullie zeker wel ergens tegenkomen!

Voordat ik ga afsluiten onder mijn leuze, wil ik iedereen alvast hele fijne kerstdagen wensen en een gelukkig en gezond 2010 en een fantastisch carnavalsjaar.

Seel de zaal gaat plat, met prins Joep van Striepersgat. Alaf!

Prins Joep d'n Derde

Koptrekkerverkiezing bij de Vurdeurtrekkers



Zaterdagmiddag 28 november was het weer zover. De jaarlijkse Koptrekkerverkiezing ging weer beginnen. Dit is altijd een gezellig samenzijn van vele leden, onder het genot van een drankje. Ook dit jaar speelde de verkiezing van de Koptrekker zich af met het tv-spelletje 'Wie van de drie'. Normaal gesproken is één van deelnemer aan het spelletje Ruud Janssen, maar hij was deze middag helaas verhinderd. Echter, er diende zich een geweldige vervanger voor hem aan (sorry, Ruud). Toon Rijkers speelde niet de rol van Albert Mol, nee hij was Albert Mol, compleet met het ieder jaar plotseling verschijnend roze sjaaltje.

Met zijn collega juryleden (oud-koptrekker) Gaby van Herk en Prins Dave werden weer moeilijke, leuke en vooral carnavaleske vragen afgevuurd op de door de speelleider c.q. Vurzitter neergezette

personen. personen. Waar Albert Mol 'een stevige vent' zocht en prins Dave een kleinere koptrekker dan de prins, stond uiteindelijk de echte koptrekker voor dit seizoen op. De gelukkige is dit jaar Corinne Meulendijks. Zij wordt dit jaar bijgestaan door haar adjudant Martine van Oers.



Samen hadden zij ook de primeur door meteen een aantal persoonlijke onderscheidingen uit te kunnen reiken. Corinne is reeds elf jaar lid van de Vurdeurtrekkers en is erg blij dat ze dit jaar koptrekker is tegelijk met Prins Dave d'n Urste. Dave en Corinne zijn tegelijk lid geworden bij de Vurdeurtrekkers. Ze is zeven jaar actief als bestuurslid, is lid van de PR-commissie en doet de eindredactie van het clubblad.

Ook is Corinne actief in de feestcommissie. De feestcommissie houdt ieder jaar het Vurdeurfeest met daarin de verkiezing van de 'Koning der Prinsen van Brouwersgat tot Mulkgat tot Striepersgat'. Dit feest is op 16 januari 2010 in Feesterij Lugano. Corinne gaat dit seizoen regeren onder haar leuze:

**'Mee 'n eige Prins vur op,
ga ik dees jaar aan kop'**

..... **Striepersgatse vlaggen te koop**



De Stichting Carnavalsviering Striepersgat laat weten dat er weer volop Striepersgatse vlaggen te koop zijn. Deze prachtige geelblauwe vlaggen, uiteraard met prominent de Striepersgatse valk er op, worden aangeboden voor 35 euro per stuk. Elke rechtgeaarde Strieper en Strieperin zou 'm moeten hebben!

De vlaggen zijn te verkrijgen bij: Henriette van Alst, Zeelbergseweg 10, 5555 LC Valkenswaard. Tussen 18.00 en 19.30 uur. Even bellen van tevoren: 040-2043623.





Grote opkomst verenigingen bij Prinsenverkiezing



Op 14 november 2009 werd voor de tweede keer in successie de Prinsenverkiezing in Stadscafé De Senaat gehouden. Naast de Raad van Elf, het Stichtingsbestuur, de Stichtingsleden en de ereleden, waren dit keer ook afgevaardigden van alle aangesloten verenigingen van het Striepersgilde uitgenodigd. Maar liefst dertien vertegenwoordigers hebben namens hun vereniging de Prins van Striepersgat gekozen. Ook Prins Dave d'n Urste, zelf bestuurslid van CV De Vurdeurtrekkers, en zijn adjudant Edwin van Gorp waren vereerd door de belangstelling van de verenigingen.

De afgevaardigden waren positief over het verloop

van deze middag en zijn na het diner met alle aanwezigen aansluitend naar de Prinsenzitting gegaan. Op de laatste Vorstenzitting, van 30 januari 2010, is er weer een verenigingsavond, waar ook de Federatie-onderscheiding wordt uitgereikt. Deze avond was vorig jaar zeer succesvol en werd door velen als één van de gezelligste avonden ervaren. Uiteraard verwachten wij ook dit keer weer een grote opkomst van verenigingen, zodat we opnieuw van een geslaagde verenigingsavond kunnen spreken!

*Ruud Janssen,
Voorzitter Striepersgilde*





**Diverse podia voor kapellen
en Muziekskes**

Carnavalsprogramma

**Striepersgatse Bruiloft zaterdag 6 febr. 13.30 uur, daarna in een feeststoet
naar het gemeentehuis waar om 15.00 uue de onecht verbintenis
wordt voltrokken**

Receptie voor het Striepers paar.

**Boerenbal: maandag 8 febr. 20.00 uur
Spetterend feest voor iedereen.**

**Indrinkavond: vrijdag 12 febr. 21.00 uur
Met diverse muziekskes.**

**Openingsbal m.m.v. CV de Bokkenrijders,
de Notenhrakers, Ontspoord en Vurdeurtrekkers:
zaterdag 13 febr.**

**Familiecarnaval: zondag 14 febr.
De gehele dag optredens van diverse muziekskes.**

Oergezellige kroegtocht: maandag 15 febr.

**Kindermiddag met verrassing en Hoog Striepersgats bezoek:
dinsdag 16 febr.**

**Afsluiting m.m.v. diverse verenigingen en een muzikaal carnavaleeske
Jam-sessie van div. muziekskes**



LUGANO

**Francien en Jos Cuypers, Leenderweg 42- Striepersgat
Telefoon: 040-2015019 Mobiel: 06-53413522 Fax: 040 - 2043322**



Historie van het Carnaval in Striepersgat

In de vorige Pypliano ben ik gestart met de historiebeschrijving van het carnaval in Striepersgat, met onder meer de start van carnaval door CV Anders dan Anders in 1951; bestuursfuncties binnen de carnivalsorganisaties en de gezagsdragers (de Pliessies en Opper Bert van Dijk). Hiermee hoop ik een database op te bouwen en heb ik tevens gevraagd aan de lezers van Pypliano, kritisch over mijn schouders mee te kijken en te lezen, om een zo volledig mogelijke documentatie en informatie over het carnaval op te bouwen.

*Godde 's zondags mee oew keinder,
Nor de Malpie, het kan nie fijner.
Dan weer langs de vennen terug,
Over de Venbergse Molen brug.
Valkeswirt, wa bende schön,
Ik ben zo blij, dè ik er woon.
Valkeswirt, wa bende schön,
Ik ben zo blij, dè ik er woon.*

*Witte nog van Pootje Snelle,
Die had in de road veul te vertelle.
Toen kwam er unne grote woaghals,
En dè was Pietje Staols.
Valkeswirt, wa bende schön,
Ik ben zo blij, d'ik er woon.
Valkeswirt, wa bende schön,
Ik ben zo blij, dè ik er woon.*

Dan wil ik nu verder gaan met de organisatievorm van carnaval, vanaf 1951, namelijk:

21.01.52-1958:	Carnavalsvereniging Anders dan Anders (=ADA).
1958-10.05.66:	Raad van Elf 'Striepersgat'
10.05.66-29.04.71:	Stichting Raad van Elf Striepersgat
29.04.71-heden:	Stichting Carnavalsviering Striepersgat (= SCS), onder leiding van President Jan Zwarthoed

Eventuele aanvullende gegevens zijn te allen tijde welkom op mijn adres, zijnde Karel Mollenstraat Zuid 91, 5554 CG, Valkenswaard. Een reactie uwerzijds heb ik mogen ontvangen, namelijk onder de kolom Pliessie/Opper op te nemen: Jan Bijsterveld, over de periode 1998-1999. Tevens heb ik een lied opgedoken, gebracht door Opper Bert van Dijk, waarvan hier de tekst:





Verder rest mij, als aanvulling op de personalia van het carnaval, nog een opsomming te geven van de 57 regerende carnavalsprinsen met hun adjudanten. Ik beperk me echter nog alleen tot de adjudanten, omdat Betke Luijbregts in haar boek '44 jaar Striepersgat' een publicatie heeft verzorgd van de eerste 44 Prinsen met foto en leuze en ik in het 55 jarig jubileumjaar, namelijk in 2008, in de Pypliano op herhaling ben gegaan met het vermelden van de Prinsen vanaf 1952. Waarop dus een check is losgelaten en in de database als zodanig is opgenomen.

Derhalve nu een opsomming van de adjudanten, vanaf 1955. In de beginjaren 1952 t/m 1954 werden er namelijk geen adjudanten gekozen, in verband met een toen aantredende 'Raad van half Elluf'. Pas in 1957 kende men een complete Raad van Elf, bestaande uit de volgende personen: Jan Baudoin, Harrie Berkers, Tony Bots, Sjraar van den Eijnden, Martien Geldens, Broer van Grootel, Ab Kwinten, Jo van Leeuwen, Harrie Loos, Leo Luybregts, Jacques Theuwkens, Piet Vos en Wim Wijnen. Jo van Leeuwen was Prins en Harrie Berkers adjudant.

Adjudanten

Vervolgens een opsomming van de adjudanten vanaf

1955 tot op heden:	1968 Ton Pieck
1955 Jan Braun	1969 Mies van Dijk
1956 Jan Braun	1970 Mies van Dijk
1957 Harrie Berkers	1971 Jo Bots
1958 Harrie Berkers	1972 Hennie Melotte
1959 Martien Geldens	1973 Peter Vosters
1960 Martien Geldens	1974 Hennie Phiferons
1961 Martien Geldens	1975 Bert Outhuyse
1962 Martien Geldens	1976 Bert Outhuyse
1963 Martien Geldens	1977 Frans de Jong
1964 Martien Geldens	1978 Hennie Phiferons
1965 Jo Bots	1979 Hennie Phiferons
1966 Piet de Rooy	1980 Frans de Jong
1967 Hennie Phiferons	1981 Fons Bogaerts

1982 Ad van Ham	1997 Frans Geldens
1983 Fr.Meulenbroeks	1998 Camiel Bots
1984 L.v.d.Westelaken	1999 Nol van Alst
1985 Frans Geldens	2000 Piet van Lieshout
1986 Frans Geldens	2001 Michel Huibers
1987 Jos van Gestel	2002 Nol van Alst
1988 Frans Geldens	2003 Nol van Alst
1989 Jan Vrenken	2004 Rob van Gorkum
1990 Jan van Dijk	2005 Lucas Bots
1991 Gerard van Wijk	2006 Wouter Staals
1992 Jan van Dijk	2007 Wouter Staals
1993 Jan van Dijk	2008 G.Heesakkers
1994 Pieter Hermsen	2009 Henk Cremers
1995 Jan van Dijk	2010 Edwin van Gorp
1996 Mark Scheepers	





Gedichten

Omdat de initiatiefnemers tot oprichting van een Carnavalsvereniging in Striepersgat in eerste instantie geen medewerking kregen van kerk en overheid, werd de lokale pers, de Kempener Koerier, ingeschakeld, om adhesiebetuigingen te deponeren in de bus van de plaatselijke drukkerij, Een en ander uit naam van PYPLIANO, vergezeld van een tweetal toepasselijke gedichten, n.l.

Carnavalsgedachte

*Al pleit een advocaat ook goed
Al heeft een agentje zoveel moed
Al blinkt men uit op het voetbalveld
Al heeft een rijke nog zoveel geld*

*Al heeft een mens een goede zaak
Al schiet een jager altijd raak
Het is en blijft 'n hulp'loos man
Als hij geen Carnaval vieren kan*

Daarnaast werd er ook een eerste Carnavalslied gearrangeerd en uitgebracht, als zijnde het clublied van Carnavalsvereniging ADA, Titel: Carnaval 1951; Melodie/wijs: 'Ik zal nooit meer dronken wezen' en tekstbewerking door René Raemaekers.

*Vriendenschaar, die hier verenigd
Samen viert dit zottenfeest
Sterk door eendracht, gaan wij samen
Opgewekt en blij van geest
Carnaval, dat is ons streven
Carnaval, zoals het hoort
Dit is de leus: Wij zullen strijden
Wij zien vooruit en bouwen voort*

*Kom, doe mee, wij gaan eens tonen
Hoe Prins Carnaval ons ziet
Door de pruik, de maskerade
En de tonen van dit lied
Veel plezier, zij U gegeven
Met dit feest der zotternij
En laat het schallend steeds weer klinken
'Anders dan Anders, dat zijn wij*

*Ook wij wensen bovenal
Vreugd en feest hier terstee
En in de strijd voor Carnaval
Doen wij allen gaarne mee*

*Want als Prins Carnaval hier gaat regeren
Dat moet U weten, t'is waarlijk waar
Dan zal alles veel beter gaan marcheren
En komt alles goed voor elkaar*

Tot zover heb ik nu de organisatievormen en de daarbij behorende personen, zoals bestuur, gezagsdragers, Prinsen met hun adjudanten, behandeld. Mijn plan is nu om in de volgende uitgave van de Pypliano, de voortgang van het carnaval in Striepersgat te gaan belichten en met uw hulp, e.e.a. zo compleet mogelijk op papier te krijgen. Ten einde een volledig overzicht van de carnavalshistorie te bewerkstelligen.

Aanvullingen, documenten en overig materiaal zijn van harte welkom op mijn adres (tel. 040-2014743), om in de toekomst, een eigen Carnavalsmuseum te kunnen inrichten en te voorzien van de nodige documentatie en informatie.

**Jan van Keulen,
Hofmeester SCS**





Carnaval op ijs

Op zaterdag 2 januari 2010 is de tijdelijke ijsbaan op de Markt voor de derde keer het toneel voor 'Striepersgat on Ice'. Dit initiatief van de Striepersgatse Raad van Elf bleek het eerste jaar zo'n succes dat er meteen werd besloten er een traditie van te maken. Vorig jaar was het ook bijzonder geslaagd, zodat een derde editie niet op zich kon laten wachten.



Voor diegene die er nog niet eerder bij waren, zullen we even kort uitleggen wat het inhoud. 'Striepersgat on Ice' is een soort 'airhockey' waarbij het de bedoeling is om met een grote Striepersgatse Onderscheiding te scoren in het doel van de tegenstander. Het is niet op schaatsen dus iedereen kan meedoen van jong tot oud. Afgelopen seizoen werd er met het maximale aantal van zestien teams gestreden voor de titel 'Striepersgatse IJskampioen 2009'

Na spannende wedstrijden in de poulefase, de kwart en halve finales moest uiteindelijk in de finale een delegatie van de Raad van Elf van Striepersgat het opnemen tegen een team, dat was samengesteld uit leden van de Technische Commissie van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. De laatste ploeg won

met duidelijke cijfers. De gedeelde derde plaats was voor de Jeugdcommissie van Striepersgat en de Raad van Elf van Brouwersgat. De sportiviteitsprijs werd uitgereikt aan de Jeugdcommissie, met Jeugdprins Teun d'n Urste en Adjutant Hidde in de gelederen.





Amuseren

Ook dit jaar belooft weer zeer gezellig te worden en hopelijk ontmoeten we weer veel Striepers en Strieperinnekes op, denken we, de gezelligste avond op de ijsbaan. Tijdens de wedstrijden zorgden diverse kapellen (o.a. Schuimkoppen, Notenkrakers en de Striepersgatse Hofkapel) ervoor dat de stemming er goed in blijft. In de feesttent naast de ijsbaan is er gedurende de gehele avond een programma om diegene die het buiten te koud vinden, te amuseren. Zo is er een DJ en zijn er wellicht optredens van enkele Striepersgatse artiesten.

Tot zaterdag 2 januari 2010!

*Striepersgatse
Raad van Elf*





Schøenmakers

DRUK & PRINT

Goudenrijderhof 38 • 5551 VJ Valkenswaard
tel. 040-2075910 • www.schoenmakers.com



Striepersgats Open Podium voor de jeugd



De jeugd van Vallkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft wordt door de commissie SOP (Striepersgats Open Podium) uitgenodigd om op zondag 17 januari mee te doen aan dit leuke evenement. Het is al weer voor de achtste keer dat het SOP wordt gehouden. Ook dit jaar weer in zaal Lavrijssen in Valkenswaard.

Alle kinderen, in de leeftijd van zes tot en met vijftien jaar zijn van harte welkom om hun talenten op het podium te laten zien en horen. Je kunt deelnemen in de volgende categorieën: 1. dans, 2. playback en 3. live (zang, instrumentaal, cabaret). Deelname aan

deze middag is geheel gratis en er zijn leuke prijzen te winnen.

Opgeven kan bij: Ellen Cox, Germstraat 35, 5555 LL Valkenswaard. E-mail: sop@striepergat.nl of g.cox3@chello.nl.

Opgeven kan tot en met 10 januari 2010.





***Nieuwerwetse trend
in carnavalsnummers?***

Roel Snellen wint Groot Striepersgats Liedjesfestival





Trammelant

REFREIN

*'t Is trammelant in Striepersgat
Is 't nie dit, dan is 't wel dat
Zevere, zeure, hil veul zeike
Wa kende daor nou mee bereike
Streupt nou 's oew meuwen op
En vat 't probleem bij kont en kop
Gin trammelant in Striepersgat*

*'t Stikt hier vort van de senioren
Die kruipe bij mekaor in 'nen hogen toren
't Durp sti vol mee lelijk lompe blokken
Mee 'nen zinkel deksel; zo moete vort hokke
Dankzij 'n paor gehaaide achitecten
Ik wou dè die mee z'n allen toch verrekten*

Refrein

*'n Bietje Bels die wil parkeren
Die krèt 'n bon of hij moet 'm gauw smeren
Zo is 't althans op 't burd gezet
Merg innen hond die daor op let
Elke straot en elk veld sti vol
De vergunning die gij koopt, koopte eigenlijk vur de lol*

Refrein

*Bende op de mert nou dan stikte bekant
Dur d'n dieselwalm of de stank van autobaad
Wilde oversteke bij de Nicolaaskerk
Nemt van thuis mer brood mee,
Want dè is 'ne middag werk
Eenmaal thuisgekome glijde uit over de stoep
Is 't ginne kots dan is 't hondenpoep*

Refrein

*Zette gij 'n huis of verbouwde gij de tent
Dent er dan aon dè ge de regels goed kent
Bij de geminte lopte dik tegen de muur
Mer zitte in de Raod, zitte dichter bij 't vuur
Ge lult mèr wa raok en zet oew vaoder in de stal
De pony mag nur Kempenhof mee voeierbak en al*

Refrein

Tekst: Roel Snellen
Componist: Jan Snellen
Arrangeur: Wil Theus
Zang: Roel Snellen

Er werden op zaterdag 12 december weer eens vraagtekens gezet bij de winnaar van het Groot Striepersgats Liedjesfestival. De ontknopning van de 33ste editie was immers in meerdere opzichten opvallend te noemen. Debutant Roel Snellen won met een nieuwerwets rapnummer, maar deed dat pas nadat ook de punten van de publieksjury waren geteld. Daarmee gaf hij Jolande Jansen het nakijken, die op de tweede plaats eindigde.

Natuurlijk is het vernieuwend te noemen dat het Striepersgatse liedjesfestival een winnend nummer heeft gekregen dat afwijkt van de gangbare carnavalsliedjes. Tegelijkertijd kun je je echter afvragen of 'Trammelant' van Roel Snellen een liedje is dat luidkeels wordt meegezongen, een hoog 'lala-gehalte' heeft en dat veel wordt gedraaid in de Valkenswaardse horecazaken. Het nummer, geschreven



door vader Jan en zoon Roel Snellen, is tekstueel uitstekend, maar ook erg 'ingewikkeld'. Publiek én jury konden het echter wel waarderen, want



Snellen won ook de Publieksprijs en de prijs voor het lied met de beste Striepersgatse inhoud.

Het traditionele festival met (Striepersgatse) carnavalsliedjes lijkt hiermee verleden tijd. Met uitzondering van Nie Melke, twee jaar geleden met hun aanstekelijke 'Van de Zilberg tot de Statie' nog glorieus winnaar, zijn de winnende nummers de laatste editie steeds meer algemeen. Nauwelijks nog Valkeswirts en al helemaal geen hoempapa-muziek meer. Dat laatste heeft grotendeels te maken met de intrede van een professioneel orkest en de inbreng van professionele arrangeurs. Absoluut een verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar daarmee is het Groot Striepersgats Liedjesfestival ook steeds minder een evenement waarop het beste carnavalsliedje van Valkenswaard wordt gekozen. En dat is wel jammer!

Snellen moest zaterdag als eerste aan de bak en zorgde voor het nodige vuurwerk. Tussen een uiterst geroutineerd gezelschap van individuele artiesten en groepen, had toen echter nog niemand in de gaten dat hier de winnaar van alle hoofdprijzen stond. Zoals gezegd werd Jolande Janssen tweede met het liedje 'Wa staot er in de Strieper'. De vakjury zette haar op 1, maar de mening van het publiek gaf de doorslag en zorgde ervoor dat Snellen winnaar werd. Nie Melke werd derde, met 'Muziek van Striepersgat'.



Jeugd

Het jeugdfestival, dat s'middags werd gehouden met acht groepen van zeven basisscholen, was een uiterst geslaagd evenement. Vanwege het 33-jarig bestaan van het GSLF mochten de scholen kiezen uit drie nummers uit het recente verleden. Om daar vervolgens een nieuwe tekst op te maken. Lange tijd leek het er op dat Basisschool De Smelen uit Valkenswaard met de winst aan de haal ging, maar als laatste mocht Basisschool Sint-Servatius uit Borkel en Schaft het podium betreden. En met succes! Op een melodie van IVO bracht deze school 'De Hipsten van Striepersgat'. De Smelen werd tweede, gevolgd door De Pionier.





van der Toorn

advocatenpraktijk



- ▶ strafrecht
- ▶ vreemdelingen- en asielrecht
- ▶ bestuursrecht
- ▶ arbeidsrecht
- ▶ personen- en familierecht

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17.00 - 19.00 uur en elke
1ste zaterdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Mèr mee carnaval efkes nie...!



DE KROON OPLEIDINGEN

- ▶ juridische opleidingen en cursussen
- ▶ sociale vaardigheidstrainingen
- ▶ gedragstrainingen



Bezoekadres: Willem II singel 72a 6041 HV Roermond

Postadres: Postbus 71 6040 AB Roermond

Tel: 0475-384111

Fax: 0475-384115

e-mail: info@vandertoornadvocaten.nl

info.dekroonopleidingen@worldonline.nl



Geslaagde Striepersgatse Mosselavond



Op woensdag 25 november vond in restaurant Normandie een zeer geslaagde Mosselavond plaats. Deze was georganiseerd door de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. De sponsoravond werd gezellig en deskundig aan elkaar gepraat door bierkenner Jan van de Kerkhof, die vele wetenswaardigheden wist te vertellen over de diverse bokbieren. De netto-opbrengst van de avond was voor de Stichting Carnavalsviering Striepersgat een welkome aanvulling. De organisatoren Henk Kremers en Mark Scheepers konden terugkijken op een zeer gezellige avond, die zeker navolging verdient. Op de foto de winnaars van de Bokbier-quiz.



Opoe hèt wirris wâ !!!

6 dec.

*D'n dieje meej z'n lââng rokke,
is vandaog wir nur Spanje vertrokke.
We ginge dees fist meej z'n alle viere,
bij onzen oudste, daor tusse de grote riviere.
Ut jongste is d'n innigste die nog geleufd in dieje
mens,
durrum, oppâasse is unne belangrijke wens*

Mèr, wörrum ben ik nog rijmversjus an ut maoke, dur lupt bij mèn ok un stripke dur geleuf ik. Ut zal wel an d'n tèèd van ut jaor ligge. Mer goewd: weijer meej m'n verhaol. Nao un híl schôn spel vonne ze de pekskus. En fréét!! Behalve de moeder van de kientjes van hierneffe: 'Wor zen ons pekskus?', smiespelde ze in m'n orre. Hoe kos ik dè wete!! Ik docht dè onzen oudste die al meej genomme had. D'n dieje van ons (m'nne mens zugezeet) zeej nog: moette die pekskus in de gang nie meej. Neej zeej ik, die zen vur hun eigeste fisje. En nou warre we daor en allinig de sjokkelaade letters en nog wa kleinighei wa'k appart meej genomme had!!!

Dún oplossing war ut mobieltje!!!! De vaoder van de kientjes gink efkus eweg en belde mèn op. Gin èrrug durin dettie luid en duideluk te hurre war um dettie in de gang stôn" 'Hallo hier meej Peks-kus Piet in Vallekuswird'. Iedereen viel bekant van zunne stoel van ut lache. Nao unne stiekeme tip nur



d'n papa, ging ie weijer meej te smiespelen dur d'n tillefoon, daor kwam un oplossing ut. Piet zeej dettie de pekskus in Opoe's huis âächter zou laote en ok al war ut midde in de nâacht, ze mogge ze nog ut pakke. Ge begrèpt dètter nog vanalles gebeurde, mèr des te veul van 't goei um te vertelle!

Zuas in de miste families meej kientjes is d'n Sinterklaosaovend één van de schônsten aovende van ut jaor, mèr of ut jongste ut vollegend jaor nog zu goewd geleuvig is? Mer dè zien we dán wel wir!!! En nou giggut al wir nur de âânder fistdaog, meej al zun de druktus. Gôdde gullie ok nur Striepers-gat on Ice? ikke wel denk ik!! Allinig nie mir op de schâtse. Mèr âächter unne beker meej glühwein!! Mèr nou denk ik 'r krèk ân: Ik moet ik ullie nog un recept gève, deze keer mer un hèpke vur tussedur, wa simpel is.





Ut zen hil gewoon Springles chips original, die van ut zonne koker, krek vur ut utdèele doede daor wa paté op; lekker!!! Dan nóg iets lekkers wa ge van te vurre moet maoke, snij dunne plekskus PEPPER-KOEK, smèèr kruidenroomkaas op drie plekskus, leg een paar kleine blaadjes basilicum hierop (op de twee urste), leg dèes drie plekskus opmekaor en snij schôn vierkante blökskus hiervan, unne prikker durin en op de bovenste wâ geraspte (ouwe) kèès strooien, wâ goewd blèft ligge dur de roomkèès. Efkus afgedekt laote staon, ôk lekker meej paté! (mögeluk krèdde nog âânder ideeë hierdur?). Vrimd mer dees alles is hil lekker, dus doe oe best, ut is hil simpel.



Beste Striepers en Strieperinnekus; bij deze wil ik ullie hil schôn Fistdaog en unne hille goeie jaarwisseling nur 2010 toe wensen!! Wâ giggut hard, gistere war ut nog krèk vur 2000 en nou alwir tien jaar weier!!!!!! Durrum maakt 'r wa van!!!!!!

Houdoe hé!!!!
Opoe





Weer terug naar 'de oude doos'!

Ook vroeger al, en nu ook nog steeds, moet carnaval wel worden georganiseerd. Een groot aantal mensen werkt achter de schermen om alles zo glad mogelijk te laten verlopen. Per elke tien carnavalsvierders is er wel één persoon die in een of andere organisatie zit. Denk maar eens aan het zoeken naar een Prins, een Raad van Elf, het organiseren van een Prinsverkiezing, de Vorstenzittingen, de Brouwtrouw, het Liedjesfestival, de optochten, het bouwen van de wagens enzovoorts.

En daarbij nog het oefenen voor de dansjes, de muziek en ga zo maar door. Zo zou ik nog door kunnen gaan met het tonpraoterstoernooi, het Boerenbal, de H. Mis, de recepties, de Striepersgatse Bruiloft, de samenstelling van De Strieper, de Foeperpot... Ik stop er mee om het allemaal op te noemen. Als ik in de oude doos kijk, zie ik nog stapels liggen!

En nog een keer terug naar 'de oude doos'

Ik vond ergens nog het logo (hoe dat destijds werd genoemd, weet ik niet, maar ik denk dat men dat gewoon 't tekeninkske van Tony Bots noemde. Symbool voor de Striepersgatse carnaval is de Valk. En Striepersgat dankt haar naam aan de sigarenindustrie (strieppen = striepen / de bladnerf er uit halen). Deze valk werd ontworpen door Tony Bots, de hoftekenaar.

De valk heeft een steek op, een sigaar in zijn snavel en in zijn klauwen enkele tabaksbladeren en de prinselijke scepter. In de loop der jaren is het een beetje aangepast van vorm en in kleur gezet. De tekst 'Dul'ce est desi'pere in lo'co' betekent: 'Het is



goed om uitgelaten te zijn'. Dit logo zie je nog overal in de carnavalswereld terug, op brieven, onderscheidingen, in de carnavalskrant e.d.



Uit de Oude Doos

Misschien (hopelijk) heeft u in de laatste Pypliano (herfstuitgave) deze rubriek gemist. Als u deze gemist heeft, dan houdt dat gelukkig in dat 'Uit de oude doos' gelezen wordt en dus ga ik er mee verder. Trouwens de reden dat ik niets ingeleverd had, had te maken met mijn vakantie in Griekenland, alwaar ik niet meer gedacht heb aan de inleverdatum van 9 oktober (en... ik zat op die datum nog te genieten van een glaasje (of waren het glaasjes?) ouzo).

Terug naar de oude doos. In de drie voorgaande afleveringen heeft u kunnen lezen dat carnaval vieren al eeuwen oud is. En dat zo'n vierduizend jaar geleden al een rolwisseling was: een meester (niet te verwarren met schoolmeesters! Schrijver dezes is zelf schoolmeester geweest!) werd bediende of zelfs slaaf en omgekeerd werden de slaven meesters.

In het oude Rome vonden al optochten plaats en liep men verkleed rond. In Griekenland voerde men vroeger de god van de wijn, 'Dionysus' geheten, mee op een soort schip op wielen. ('t zetduiveltje heeft m.i. er voor gezorgd dat in de eerste aflevering vorig jaar 'schop' stond i.p.v. 'schip!'). Tevens heeft u kunnen lezen over der tegenwerking door het Christendom en andere religies waardoor het



carnaval langzamerhand doodbloedde tot er in de 19e eeuw weer een opleving kwam. Hetgeen zich voortzette in de 20e eeuw.

In de tweede aflevering is zo'n beetje beschreven hoe het hier bij ons groeide. Terwijl aflevering 3 terugging naar 1951 (het afgebroken carnavalsfeest in zaal Hoevenaars, het huidige Zaal Lavrijssen en... de oprichting van ADA in 1952. Tevens heeft u kunnen lezen dat ADA het voor elkaar kreeg dat men verkleed over straat mocht lopen, verder alles over sleuteloverdracht, Raad van Elf (eigenlijk Half Elf) en het ontstaan van optochten. Ook het oprichten van een jeugdraad, Snotstriepers heette die Raad van 11 toen. Een opmerkelijke lezer wees me onlangs nog op 't zetduiveltje dat 't jaartal van de eigen ADA-jeugdprins Johan Geldens van 1957 veranderd had in 1975!

't Leste restje uit de oude doos (voor deze aflevering tenminste)

In de jaren 1958 en 1959 waren de zogeheten balavonden nog besloten; men kon er alleen maar naar binnen met kaarten op naam van iemand van de Raad van Elf: men was dus introduc  van een lid van de Raad van Elf. En zo ontdook men toen de verboden door de gemeente gehanteerd. En toch kreeg men de zaal vol. Ik weet niet of men toen als introduc  moest betalen om binnen te komen. Zo nee, misschien een idee om dit weer in te voeren...?

Enfin, 't is nu wel anders. Gelukkig maar.

Tot de volgende keer.

Alaaf!!!

Herman Wooning

Gedichtje : het spiegelglas

*Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden
Van weelde was hij niet gewend
een spiegel had hij nooit gekend .*

*Eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegel glas,
Hij nam 't in zijn vereelde hand
't zat onder 't vuil en onder 't zand.*

*Hij veegde 't aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
"Mijn vader," zei hij, "Sapperloot!
"Die is al vele jaren dood" .*

*"Mijn vader, och die goeie man
hij is het, en hij kijkt me an" .
Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak
bekeek het thuis op zijn gemak.*

*En hij begon te overleggen
wat zijn vrouw ervan zou zeggen,
Ze was wat bazig zijn Katrien
zou er om lachen misschien .*

*En omdat hij daar zo bang voor was
verborg hij 't onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen
"Mijn vader", zei hij dan tevre n .*

*Dat wekte argwaan bij z'n vrouw
die het hare er van weten wou,
En zodra hij weer de deur uit was
toen zocht en vond zij 't spiegelglas .*

*Wat moet hij daarmee, peinsde zij
er moet iets niet in orde zijn .
Zo wantrouwde zij haar goede Hein
Ze keerde 't om en keek
en raakte toen geheel van streek.*

*Daar heb je 't nou, ik dacht het wel
er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf
hoe houdt hij van zo'n lelijk oud wijf!!!!!!*

Occasion Center Valkenswaard

De kei-sterke punten van OCV

- In- en verkoop occasions
- Persoonlijke aandacht
- Vaste contactpersoon
- Royale showroom
- Personen- en bedrijfswagens
- Altijd voldoende aanbod
- Moderne werkplaats
- Ook APK
- Financiering en verzekering
- ...gewoon kei-goed!!!



Mark Scheepers, een kei van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uur



Ik heb een ruime selectie occasions in mijn overdekte showroom voor u klaar staan. Loop gerust even binnen. Onder het genot van een verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. Een tevreden klant is ons visitekaartje. Professionele monteurs en een uitstekend ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer

Nationale Auto Pas
Kilometermeter Certificaat



OCV
Occasion Center Valkenswaard





Paar van het Jaar

Beste Stripers en Striperinnenkes,

Wij zijn Jan Stals en Marianne Delissen en wij vormen dit carnavalsseizoen het nieuwe Stripersgats Paar van het Jaar. Op zaterdag 19 december 2009 zijn we tijdens de Nacht van de Bokkenrijders officieel gepresenteerd aan het grote publiek en op zaterdag 6 februari 2010 worden we in de onecht verbonden. We hebben er zin in om de komende periode gezellig met Prins Dave d'n Urste en zijn gevolg op pad te gaan.



Vorig jaar hebben wij ook carnaval voor een gedeelte meegemaakt met de Raad van Elf, omdat we vanuit de Technische Commissie (TC) van Stripersgat al veel met ze optrokken. Het is ons zo goed bevallen om met deze groep echte carnavalsvierders op te trekken (en zo dachten zij er blijkbaar ook over!), dat we al hadden bedacht om dat dit jaar zeker ook te doen. Rob van Gorkum, van de commissie Stripersgatse Bruiloft, heeft ons toen gevraagd of we het leuk zouden vinden het nieuwe Paar van het Jaar te worden. En natuurlijk hebben we hem gezegd dat we dat erg leuk zouden vinden.

Om jullie alvast een beetje te laten kennismaken met wie wij zijn:

Jan heeft een goede baan bij VDL Bova, waar hij op dit moment monteur is, en Marianne zit in Eindhoven op het ROC, waar zij dit jaar afstudeert als onderwijsassistente. Daarna gaat zij doorstuderen bij de Pabo in Helmond.

We bouwen ook elk jaar mee aan de bloemencorsowagen bij buurtschap Dommeldal en daar hebben we elkaar ook leren kennen. Ook zijn we lid van CV De Brassers, waar we de carnavalswagen mee maken en we hebben het bij beide verenigingen erg naar onze zin. En dan is er natuurlijk ook nog de TC van de Stichting Carnavalsviering Stripersgat, waarin we beiden actief zijn.

We zijn van plan er dit jaar weer een heel gezellig jaar van te maken en dit gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Maak dus alvast een plekje in je agenda vrij, want jullie zijn allemaal van harte welkom op onze bruiloft.

*Groetjes,
Jan en Marianne*





**Hilarische act 'Valkenswirtse Elvis'
en Corinny's hoogtepunten**

Zeer geslaagde Prinsenzitting

Hartje zomer. In juli is de eerste vergadering. Het plan is dan al klaar, dat was er al in mei. De tekstschrijvers hebben hun werk ingeleverd en de vergaderschema's en bijeenkomsten worden gepland. En dan is het daar plotseling: de Carnavalskoorts. Op naar de Prinsenzitting!



Elke week oefenen om het dansje, het lied of het toneelstukje perfect te krijgen. Er stonden op vrijdagavond bij Mark Scheepers meer fanatiek oefenende Striepers dan auto's in de showroom. Maar dat hoort erbij, da's een onderdeel van de voorpret en die is soms zeker zo leuk als de uitvoering zelf!

En toen stonden ze daar op 14 november: de bouwers, de dansers, de spelers en al die anderen van in totaal meer dan veertig vrijwilligers. Klaar om voor jullie een Prinsenzitting neer te zetten, die de nieuwe Prins waardig zou zijn en de bijna driehonderd aanwezigen met goeie zin het nieuwe carnavalsseizoen in te sturen.

Zijn jullie ook geweest? En hoe vonden jullie het?

Ik vond het geweldig, een waar feest van het begin tot het eind! Beginnen met een rapnummer is gewaagd, maar dit werd voortreffelijk uitgevoerd door Bregje, Roberto en Emal. Waarna meteen al, wat velen achteraf een hoogtepunt van de avond noemden, het optreden van Arno Jacobs en Angelique Maenen, als Jos en Maria van de Berg. Een hilarische act, waarbij ik telkens als ik Jos nu tegenkom aan dat sjabloontje en die spuitbus moet denken...

Bij het optreden van Nie Melke stonden de mensen in de zaal al mee te klappen en te zingen en de avond was nog niet eens halfweg. De klucht liet zien dat het in Striepersgat allemaal 'Ne bonte Kermis' is. Met Hans Neutkens en zijn Grote Mèr, met Scampie als een prachtige Jo d'n Urste en diverse andere leden van de Raad van Elf die op humoristische wijze 'hun' Prins tevoorschijn speelden.



Solo

Na het inmiddels traditionele feliciteren van de nieuwe Prins in de pauze lieten onze Hofmarjannekes met alweer een nieuw dansje zien dat we nog veel moois mogen verwachten dit seizoen. Tony Foreman, bekend als komische noot bij Het Genietschap van de Rooi Schoentjes, liet nu zien ook solo fantastisch uit de hoek te kunnen komen. Zijn serieus aangekondigde optreden bleek – natuurlijk – te ontwaarden in een onnavolgbare komische act, die de toeschouwers op de stoelen kreeg.

Daar kwamen ze trouwens niet meer van af tijdens het laatste optreden van de avond. Onthoud hun naam: De Corinny's! Als zij ergens zijn, is feest gegarandeerd, dus ook in zaal Lavrijssen. Een ware apotheose en fantastische afsluiting van een Prinsenzitting, die ons weer helemaal in de stemming heeft gebracht voor een nieuw carnavalsseizoen. En dit onder de Prinselijke leiding van Dave d'n Urste. Ik wil iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft meegewerkt aan deze zitting, het was geweldig. Bedankt en zeker tot een volgende keer! En heeft u als lezer de Prinsenzitting gemist en wilt u ook wel een keer een geweldige Stripersgatse avond meemaken, bestel dan kaartjes voor één van de Vorstenzittingen. Maar doe dat wel snel, want degenen die wel zijn geweest, hebben al lang kaartjes besteld!

De Vorstenzittingen zijn op 23, 29 en 30 januari 2010. Tot ziens!

Ger van Dijk

Voorzitter Commissie Bals & Zittingen





Brabants Kampioenschap Tonpraten



Op 17, 18 en 24 november j.l. hebben de voorronden voor het Brabants Kampioenschap Tonpraoten in Zaal Lavrijssen plaatsgevonden. De finale van dit 43^{ste} kampioenschap, dat op 8, 9 en 10 januari 2010 plaatsvindt, kent door het uitstekende werk van de jury wederom een uitgelezen veld aan deelnemers. Naast regerend kampioen Berry Knapen, die op de laatste avond de definitieve kampioenstrofee van 2009 (gemaakt door J. Woltering) ontving, zullen zeven finalisten aantreden.

Onder hen drie tonpraoters die eerder in de finale stonden. Onder de nieuwe finalisten begroeten we ook dit jaar een vrouwelijke deelnemer. Met dank aan de 27 deelnemers, de vakjury, de Tiroler Schürtzenjäger, de Hebraskapel, Frank Soors en presentator Pieter Mikkers zijn de avonden wederom geslaagd te noemen. Zeer geslaagd was ook het optreden van Jan Strik, 'tonpraoter pur sang', die ditmaal in de creatie van Koster tijdens het juryberaad op de laatste avond het publiek weer enorm wist te vermaken. Het uitkijken is nu naar de finale die er veelbelovend uitziet!

Deelnemers aan de finale op 8, 9, en 10 januari zijn:

Eric Mulder als Ko Piloot
Maarheeze

Berry Knapen als De jarige job
Heeze

Andy Marcelissen als De Nieuwslezer
Raamsdonkveer

Ties van Lierop als Kaputein
Heeze

Ad Vermeulen als Karelkje
Chaam

Dirk Kouwenberg als D.J. Bruno
Rosmalen

Jan Schellekens als Bankdirecteur
St. Michielsgestel

Christel v. d. Dungen als De Postbode
Tilburg





Iedereen bedankt!

Carnavalsvereniging Nie Melke bedankt iedereen die een feestelijke bijdrage heeft geleverd aan de viering van het elfjarig jubileum



Zinne Strieper hi gehurd dè. En gaat verder in het A.B.N.

Dat, we op 22 okt. afscheid hebben moeten nemen van Paschalis Geldens. Een man met het carnavalshart op de juiste plaats. Binnen CV ADA een groot wagenbouwer voor de optochten, mede-oprichter en organisator van het tonproatersconcours. Kortom: een grote steun en toeverlaat voor zijn carnavalsvereniging. Voor mij was hij een ware rechterhand in de verzorging van het geluid met de presentatie van de Minizittingen in de Haagacker. Paschalis, we zullen je missen.

Dat, de Supportersclub 'Club van 111', opgericht in 1992, al weer haar zeventiende seizoen ingaat. Doelstelling: zorgen, dat de jeugd van Striepersgat voor en tijdens de carnaval een onvergetelijke tijd kent. De gelden worden dan ook enkel en alleen gebruikt voor de Striepersgatse jeugd. Voor onder meer: het ondersteunen van de Jeugdoptocht, het aanschaffen en onderhouden van de muziekinstrumenten (Jeugdkapel) en kleding (Jeugdtraad en Hopmarjannekes). En het organiseren van een Carnavalsmiddag. Het lidmaatschap van de Club van 111 bedraagt 55 euro per jaar; dus... meldt u aan als lid en stort uw bijdrage op bankrekening 17.29.31.479 t.n.v. SCS inz. Jeugdcommissie/Club 111. Een OPROEP aan alle Striepers en Strieperinnekes, sluit u aan, ondersteun de Striepersgatse jeugd. Want het gezegde geldt nog steeds: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'.

Dat, we op zaterdag 14 november de 57ste Prins Carnaval hebben gekozen. Een besloten bijeenkomst in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg, waarbij uitgenodigd: de nog heersende Prins Ron d'n Urste met gevolg, de Stichtingsleden en ereleden van de

SCS, enkele dames van het bestuur van de SCS en afgevaardigden van elf carnavalsverenigingen en twee kapellen, allen aangesloten bij het Striepersgilde o.l.v. voorzitter Ruud Janssen.

Dat, er in het totaal 42 personen aanwezig waren die stemgerechtigd waren en derhalve ook hun stem hebben uitgebracht bij het kiezen van de nieuwe Prins Carnaval 2010. De aanwezige carnavalsverenigingen waren: CV De Vurdeurtrekkers, CV De Brassers, CV De Bokkenrijders, CV Nie Melke, CV De Hecto's, CV Herremenieke van Nix, CV OBM-NVO, Raad van Oud Prinsen, CV De Pimpelmezen, CV Wij mee z'n Tweeën, CV Swing en de kapellen De Notenkrakers en De Schuimkoppen.



Dat, Jos van de Berg van CV Nie Melke een leuk intermezzo verzorgde, met het zingen van het winnend carnavalslied 2008, 'Van de Zilberrug tot de Statie'.

Dat, uiteindelijk, na de gehouden en gebruikelijke presentatie van de kandidaten, DAVE BOUWMANS tot Prins Carnaval 2009/2010 werd gekozen. Dave gaat het nieuwe carnavalseizoen in als Prins Dave d'n Urste, met Adjudant Edwin van Gorp, on



der zijn leuze: ‘Ge wit nie wa ge mist, als ge mee carnaval nie fist’.

Dat, we ‘s avonds in de Residentie Lavrijssen afscheid hebben genomen van Prins Ron d’n Urste en Adjudant Henk.

Dat, we tijdens deze Striepersgatse Prinsenzitting, in de vorm van een luchtige klucht (‘t Is allemaal mer unne bonte kermis) kennis hebben mogen maken met de nieuwbakken Prins Carnaval, Dave d’n Urste, met zijn Adjudant Edwin van Gorp.

Dat, de KLUCHT was geschreven door Ruud van Dijk. De regie in handen was van Mieke Toussaint en Ger van Dijk het als voorzitter van de commissie Bals & Zittingen allemaal in goede banen leidde. De medewerkers brachten de klucht op een humoristische en aanstekelijke wijze ten tonele.
COMPLIMENTEN!

Dat, ook in Brouwersgat (Dommelen) m.m.v. CV De Pintenwippers een nieuwe heerser met Carnaval is gekozen, n.l. Prins Harry (Vroomans), met als Adjudant Noud van Erp. Ook is er een heerser gekozen in Mulkgat (Borkel en Schaft), n.l. Prins Eric d’n Urste; Adjudant Gerard van den Boogaert.

Dat, ik vanaf deze plaats de Prinsen Dave, Eric en Harry een fijn carnavalsseizoen en een geslaagde Carnaval 2010 toewens. ALAAF!

Dat, op zondag 15 november de 50ste Jeugdprins van Striepersgat is gekozen in Residentie Old Dutch, zijnde Prins Joep d’n Urste (Joep Mikkers); Adjudant is Teun van Daal; Jeugdvorst is Loek Jacobs en Jeugdpresident is Marcel Tils. Ook Jeugdprins Joep d’n Urste met gevolg, veel succes toegewenst en een fijne Carnaval 2010.

Dat, op woensdag 25 november een Striepersgatse Mossel- en Bokbieravond is gehouden in Restaurant

Normandie, e.e.a. om extra fin. middelen te verkrijgen ter ondersteuning van de Striepersgatse Carnaval. De initiatiefnemers waren Henk Kremers en Mark Scheepers i.s.m. de Uitbaters van Restaurant Normandie. Een ludieke, informatieve, informele en gastronomische avond, onder het motto: ‘Meet en Greet’ met de nieuwe Prins van Striepersgat.



Laten we, met zijn ALLEN, de komende evenementen ondersteunen en eensgezind met zijn allen weer eens lekker carnavallen, ook met onze nieuwe Prins Dave d’n Urste met gevolg. ALAAF!

Unne Strieper,
Jan van Keulen





In Memoriam



Ans van den Boom

Op 31 oktober verloor cv de Brassers een van haar oudste leden.

Ondanks haar hoge leeftijd en lichamelijke beperkingen was Ans als het enigszins kon aanwezig bij alle activiteiten die de vereniging organiseerde. Zichtbaar genoot Ans samen met haar vriend Piet Willems van de jaarlijkse Tour de Brass, waar zij altijd een van de controleposten bemande. Ook was zij een trouwe bezoeker van het Stripersgatse blaasfestival en met carnaval was zij zeker op zondagmiddag van de partij en genoot van de carnavalsoptocht. Ook werden de vergaderingen van de vereniging niet overgeslagen.

Helaas speelden de lichamelijke problemen van de laatste jaren en het achterblijven van haar geheugen

een steeds grotere rol in haar functioneren. De laatste ledenvergadering was Ans jammer genoeg niet meer bij machte om aanwezig te zijn. Desondanks liet zij weten wel lid van de vereniging te blijven. Enkele weken later moeten we afscheid nemen van deze sterke vrouw.

De redactie wens haar familie, maar vooral ook haar vriend Piet, veel sterkte om dit verlies te dragen



*Ik heb de levensgenot
voor je te genieten.
En zegde omg ik,
voor je te fluiten.
En de om staar je
haar warme rouwen.*

Een liefdevol herinnering aan

Ans van den Boom-Barnenberg

** 5-Groenhege, 3 april 1924
† Valkenburg, 31 oktober 2009*

*Voor alle goede zorgen, positiviteit, optimisme,
warmte en humor dankjewel.
Wij zullen jouw spraken en gezonden met een
glimlach in onze gelachten houden.
Je was een koning.
Dierig, plezierig, stevig, veel,
we zullen het helaas niet meer uit je mond horen,
maar het warme gevoel daarbij blijft.*

Bedankt, lieve man en oma!

*Voor een belegering en medeleven zeggen wij u
hartelijk dank.*

*Coby & Paul van Krijk van den Boom
Jan & Anke
Paul
Martijn, Yvonne & Sijp*